



RELAAS VAN EEN SUCCESVOLLE IDENTIFICATIE

Stoffelijke resten van buitenlandse militairen uit de oorlog 14-18 worden met de regelmaat van de klok opgegraven in de Westhoek. In 2016 werden echter in een tijdspanne van enkele weken op twee verschillende verkavelingswerven in Diksmuide voor het eerst in tientallen jaren de stoffelijke resten van vier Belgische soldaten bij toeval opgegraven. Knopen aan de jassen verklapten meteen dat het ging om één soldaat van het 11^{de} Linier regiment en drie soldaten van het 12^{de} Linier regiment. Het War Heritage Institute besliste alles in het werk te zetten om de vier te identificeren voor ze herbegraven worden. Voor de drie soldaten van het 12^{de} Linie is dat gelukt! Meteen een primeur voor België!

Maar wat heeft geleid tot deze zeer succesvolle afronding van het identificatieproces?

De plaats waar de drie soldaten van het 12^{de} Linie werden gevonden, aan de Rijkswachtstraat, ligt ten zuiden van het centrum van Diksmuide, op de rechteroever, de 'Duitse oever' van de IJzer. Belgische troepen kwamen op die plaats in actie tijdens de slag om Diksmuide van 16 oktober 1914 tot 10 november 1914. Na de val van Diksmuide trokken de Belgen zich terug over de IJzer. Dit hield meteen in dat het lijstje met namen van vermiste gesneuvelden van het 12^{de} Linie, die in aanmerking kwamen voor identificatie, relatief beperkt was: een dertigtal.



Historische documenten, waaronder schetsen van de stellingen die het 12^{de} Linie, tonen vrij nauwkeurig aan waar de verschillende compagnieën ingegegraven zaten om de Duitsers de toegang tot Diksmuide te ontzeggen. Een voorbeeld hiervan is de schets van het dispositief van het 12^{de} Linie rond Diksmuide op **24 oktober 1914**.



Wanneer we de schets op de luchtfoto van vandaag leggen, blijkt dat de vindplaats van de stoffelijke overschotten ongeveer overeenstemt met de stelling van de 2^{de} compagnie van het II^{de} bataljon van het 12^{de} Linieregiment.



Verder onderzoek in het archief, meer bepaald in de gevechtsverslagen van het 12^{de} linieregiment, leidde naar een document opgesteld op **24 oktober 1914** door commandant Cogneaux, commandant van de 2^{de} compagnie, II^{de} bataljon van het 12^{de} Linieregiment.

In dit verslag worden de soldaten Pintens, Jacquet en Destrer vermeld als zijnde samen begraven om 18.00u. Voor Destrer die van de 3^{de} compagnie was, bleek al snel dat zijn naam fonetisch was opgesteld en soldaat 'Dethier' waarschijnlijk de derde gesneuvelde kon zijn.



Drie namen van begraven soldaten van een eenheid die op dat ogenblik in stelling lag op de locatie van de vindplaats ... dit historisch onderzoek zorgde nu echt wel voor een aanknopingspunt dat de moeite waard was om te volgen.

Met de namen Pintens, Dethier en Jacquet werd aan de slag gegaan op sites voor genealogie, sites van stamboomonderzoek. Er werden effectief een aantal mogelijke nabestaanden gevonden die bereid waren een DNA-staal af te geven. Aan de hand van DNA gevonden op de stoffelijke resten werden de soldaten Petrus Pintens en Gerard-Joseph Dethier positief geïdentificeerd. Door deductie op basis van de historische documenten, mogen we besluiten dat de derde soldaat Félix Jacquet is.

En de rest is geschiedenis ...

